

*Unofficial translation*

Newspaper article, Svenska Dagbladet, 30 Nov 2011

## **Higher growth in Europe requires increased welfare investments**

Europe is in the midst of an acute debt crisis. To avoid it developing into a permanent growth crisis, investments are needed in areas that create prerequisites of a good future economic growth. These include research and education, infrastructure, energy efficiency and welfare services. Sweden has great potential to lead the way by investing in productive welfare. The government should take that opportunity. Future-oriented investments in public sectors are needed in the spring fiscal policy bill. That provides jobs, security and prosperity in the whole of Sweden.

The state of EU is serious. In some countries, public sector workers are forced to pay the price of the financial crisis with wage cuts and mass lay-offs. This has resulted in some people showing their anger in the form of demonstrations and rallies against injustice.

For example, in Great Britain people fear that the economic situation will lead to that the time with jointly financed welfare sector is over. There is a great risk that private funding takes over completely.

In the former Eastern European states trade union representatives are today put in prison.

The effects of the measures now taken are a risk to affect the future of Europe's citizens for many years to come. Purchasing power folds when wages are being cut and unemployment is rising. Welfare services in schools, health and social services are deteriorating. Income inequality and alienation are growing.

At the same time the entire European economy faces major challenges in the longer term. Competition from rapidly developing Asian economies is intensifying. The climate issue is far from solved. Moreover, the population is getting older. Virtually all of Europe is facing a development where there are fewer people of working age to support more people who are old.

The major challenges require long-term measures. To meet the increasingly tough global competition, investments are needed in everything from infrastructure, research and innovations to broad knowledge ventures. In order to change the EU into a sustainable society, investments in renewable energy and efficiency of energy consumption are required.

To meet the demographic challenge, unemployment needs to be controlled - especially among young people and long-term unemployed. A well-equipped and efficient Employment Service is vital to avoid that people become permanently excluded from the labour market. In addition, investments are needed in quality public services, such as childcare and elderly care, so that more people will be able to work full time. This applies to European women in particular.

So: to avoid that the current debt crisis develops into a European growth crisis, active investments are required. This is easy to say but harder to implement, at least for those countries with urgent problems. This applies particularly to Greece, but not to all EU countries, not Sweden for example. Sweden has sound public finances, and good opportunities to invest more in areas which build a stronger Sweden and Europe. Sweden has to take that opportunity. Sweden should be a model of sustainable and jointly funded social security systems. By ensuring equality and legal security, safety is created for people and businesses to grow throughout our country.

The Swedish model has historically been successful in combining growth and equality. In this context, our well-functioning tax system is a key. We have a good tax morality in Sweden as it is based on that good welfare services are provided in return. Should the welfare get too large cracks it can lead to less trust, and to a lesser willingness to pay taxes. Ultimately it becomes a democracy problem. It is therefore high time to invest in productive welfare.

As a first step, the government should already in the spring fiscal policy bill announce targeted investments in infrastructure, third level education, a broad labour market policy and increased state subsidy for the welfare sector. This would improve the quality and raise the level of knowledge in the welfare, but also to avoid lay-offs and dismissals and in that way promote conditions for future growth.

Pia Arndorff, Vice President, Swedish Association of Health Professionals  
Anette Carnhede, President, Union of Civil Servants, ST  
Christin Johansson, President, Akademikerförbundet SSR  
Lars Lindgren, President, Swedish Transport Workers' Union  
Annelie Nordström, President, Kommunal Swedish Municipal Workers' Union  
Janne Rudén, President, SEKO  
Annika Strandhäll, President, Vision

## Högre tillväxt i EU kräver ökade välfärdsinvesteringar

Europa är mitt uppe i en akut skuldcris. För att undvika att den utvecklas till en permanent tillväxtkris krävs investeringar i sådant som skapar förutsättningar för en god framtida ekonomisk utveckling. Det gäller till exempel forskning och utbildning, infrastruktur, energieffektivisering och välfärdstjänster. Sverige har stora möjligheter att gå före och visa vägen genom att investera i produktiv välfärd. Den chansen borde regeringen ta. I vårpropositionen behövs framtidsinriktade satsningar på offentlig sektor. Det ger jobb, trygghet och välfärd i hela Sverige.

Läget i EU är allvarligt. I vissa länder tvingas offentliganställda betala priset för finanskrisen med lönesänkningar och massuppsägningar. Detta har resulterat i att folket på vissa håll visat sin vrede i form av demonstrationer mot orättvisor.

I exempelvis Storbritannien fruktar man att den ekonomiska situationen ska leda till att tiden med en solidariskt finansierad välfärdssektor är över. Det finns stor risk att privat finansiering helt tar över.

I forna öststater fängslas idag fackliga företrädare.

Effekterna av de åtgärder som nu vidtas riskerar att påverka framtiden för EU:s medborgare under många år framöver. Köpkraften viker när lönerna sänks och arbetslösheten stiger. Välfärdstjänsterna inom vård, skola och omsorg försämras. Inkomstskillnaderna och utanförskapet växer.

Samtidigt står hela den europeiska ekonomin inför stora utmaningar på längre sikt. Konkurrensen från de snabbväxande asiatiska ekonomierna hårdnar. Klimatfrågan är långt ifrån löst. Dessutom blir befolkningen allt äldre. I stort sett hela Europa står inför en utveckling där det blir färre i yrkesverksam ålder som ska försörja fler äldre.

De stora utmaningarna kräver långsiktiga åtgärder. För att möta den allt tuffare globala konkurrensen behövs investeringar i allt ifrån infrastruktur, forskning och innovationer till breda kunskapssatsningar. För att ställa om EU till ett hållbart samhälle krävs investeringar i förnybar energi och effektivisering av energiförbrukningen.

För att möta den demografiska utmaningen behöver arbetslösheten bekämpas – inte minst bland unga och långtidsarbetslösa. En välrustad och effektiv Arbetsförmedling är avgörande för att undvika att människor permanent slås ut från arbetsmarknaden. Dessutom krävs investeringar i välfärdstjänster av hög kvalitet, till exempel barnomsorg och äldreomsorg, så att fler får möjlighet att jobba heltid. Det gäller inte minst Europas kvinnor.

Så: för att undvika att den nuvarande skuldkrisen utvecklas till en europeisk tillväxtkris krävs aktiva investeringar. Detta är lätt att säga, men svårare att genomföra, i alla fall för de länder som har störst akuta problem. Det gäller inte minst Grekland. Men det gäller långt ifrån alla EU-länder, till exempel inte Sverige. Sverige har sunda offentliga finanser, och goda möjligheter att investera mer i sådant som bygger Sverige och Europa starkare. Den möjligheten måste Sverige ta. Sverige ska vara en förebild med hållbara och gemensamt finansierade trygghetssystem. Genom att garantera likvärdighet och rättssäkerhet skapas trygghet för människor och företag att växa i hela vårt land.

Den svenska modellen har historiskt varit framgångsrik i att förena tillväxt och jämlikhet. I sammanhanget är vårt välfungerade skattesystem en nyckel. I Sverige har vi en god skattemoral, vilken bygger på att man i gengäld får goda välfärdstjänster. Om välfärden får alltför stora sprickor kan det leda till mindre tillit och till en mindre vilja för att betala skatt. Ytterst blir det ett demokratiproblem. Det är därför hög tid att investera i produktiv välfärd.

Som en första åtgärd borde regeringen redan i vårbudgeten avisera riktade satsningar på infrastruktur, universitet och högskolor, en bred arbetsmarknadspolitik, samt ökade statsbidrag till välfärdssektorn. Detta för att förbättra kvaliteten och höja kunskapsnivån i välfärden, men också för att undvika varsel och uppsägningar och på så sätt förutsättningarna för framtida tillväxt.

Pia Arndorff, Vice förbundsordförande Vårdförbundet  
Anette Carnhede, Förbundsordförande ST  
Christin Johansson, Ordförande Akademikerförbundet SSR  
Lars Lindgren, Ordförande Transport  
Annelie Nordström, Förbundsordförande Kommunal  
Janne Rudén, Förbundsordförande SEKO  
Annika Strandhäll, Ordförande Vision

[http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-maste-satsa-for-att-komma-ur-krisen\\_6671056.svd#article-comments](http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-maste-satsa-for-att-komma-ur-krisen_6671056.svd#article-comments)

Artikel i Svenska Dagbladet 30 nov 2011